

Scouting Zeddam Magazine

nummer 23
okt 2022

In dit magazine:

Zomerkampen 2022



Bevers bij Alice in Wonderland

In het weekend van 24 en 25 september zijn de bevers op kamp geweest bij Scouting Ulft. Een hoedenmaker wachtte de bevers op. Hij wou graag een tea party houden, maar zonder Alice kon het feest niet doorgaan. De bevers gingen op zoek en onderweg kwamen ze een konijn tegen die hen probeerde te helpen. Uiteindelijk hebben de bevers samen Alice gevonden. Terug bij de blokhut kon de tea party doorgaan. Ook hebben de bevers spelletjes gespeeld en rond het kampvuur gezeten met marshmallows erbij. Het was weer een geslaagd kamp!



Welpen bij de Ridders



Stel je voor, je waant je in een Middeleeuws kasteel met een koning, prinsessen en heel veel ridders (oké het was maar één schildknaap, maar je snapt me wel, toch?), zou dat niet fantastisch zijn? De welpen waren afgereisd naar de Knienburg in Apeldoorn waar de koning onze hulp nodig had bij zijn twee volken. Gelukkig wisten wij met behulp van de welpen (die ondertussen uitgeroepen waren tot echte ridders) deze weer bij elkaar te brengen, het heilige zwaard te vinden en de rust te herstellen. Naast de Koningin Julianatoren, het openluchtwembad, een uitkijktoren en Kasteel het Loo hebben de welpen in de Knienburg fantastische avonturen beleefd. Van speurtocht tot kabelbaan, van kampvuur tot hike, het was een geweldige week.

Deze winter gaan we met de welpen weer op kamp, gaan jullie dan weer mee?



Scouts in de Lux

De scouts zijn afgelopen zomerkamp met de trein op weg geweest naar het zonnige Wiltz in Luxemburg. Hier hebben we super leuke activiteiten gedaan. Er is onder andere gekajak, geklommen, wild gekampeerd, naar de stad geweest, een mooie hike gelopen en natuurlijk heel veel gelachen!



Explorers op kamp

De explorers hebben een zeer geslaagd kamp gehad in Loenen en Overasselt met veel fietskilometers en prachtig zonnig weer.



Rovers on tour



Dit jaar zijn we op kamp geweest in Duitsland! Met de fiets in de hand zijn we met de trein vertrokken richting Rhens, een klein dorpje in de buurt van Koblenz. Hier hebben wij voor een kleine week genoten van het warme weer en onderandere geboulerd, kano gevaren en een hike gelopen. Aan het eind van de week zijn we met de trein weer naar huis vertrokken. Een top week!

De stam-avonturen met Layla

Wir haben unsere Herzen in Heidelberg verloren 🎸🎵 De stam heeft genoten van hun kamp in het Duitse Heidelberg, een mix tussen cultuur (sightseeing door de prachtige stad) en natuur (suppen op de Neckar en klimmen bij een klettersteig). Natuurlijk konden rodelen, pullen ranja drinken, wienerschnitzels eten en het luidkeels meezingen met Duitse liedjes ook niet ontbreken!



Wil je ook een keertje een stukje in het magazine plaatsen? Heb je een leuke foto, cool nieuw insigne of gewoon een gaaf verhaal? Stuur een mailtje naar pr@scoutingzeddam.nl of vraag naar Bagheera.