

# Scouting Zeddam Magazine



Leiding krijgt een speciaal insigne  
De HIT van Kiki  
De eerste AWH van Floris



Februari 2018  
Editie 4

# WELKOM IN 2018

2018 is bij Scouting Zeddam goed begonnen. Met de nieuwjaarsbijeenkomst hebben we samen met alle speltakken een leuke vossenjacht gedaan. Traditiegetrouw met boerenkool als afsluiting. Een paar leiding heeft die avond met de nieuwjaarsborrel een bijzonder insigne gekregen. Ook hebben de scouts en explorers meegedaan aan de Arnhemse Winterhike (AWH).

Hierover lees je allemaal in het eerste Scouting Zeddam magazine van 2018. Veel lees plezier.

## TRADITIE: BOERENKOOL MET DE NIEUWJAARSBIJEENKOMST

Op zaterdag 6 januari was de nieuwjaarsbijeenkomst. Alle bevers, welpen, scouts, explorers, stam, leiding en kaderleden waren erbij. We gingen het spel Vossenjacht spelen, dit jaar door de explorers georganiseerd. Onderweg kwamen we de leiding als vos tegen (visser, Koning, toerist) waar we een opdracht moesten doen. Nadat we alle vossen hadden gevonden gingen we weer terug naar de Blokhut.

Een Nieuwjaarsbijeenkomst zou geen Nieuwjaarsbijeenkomst zijn zonder de beroemde boerenkool, al jarenlang gemaakt door Theo, Bernadette en Anneke. Dit doen ze al bijna 30! jaar en van de leiding kregen ze de "Gouden Stamper" uitgereikt. Na de overheerlijke stampot boerenkool met rookworst en speklap, werd deze uitgereikt aan deze bijzondere vrijwilligers. Verrast, maar erg trots werd de stamper in ontvangst genomen.



## 5, 10, 15 en 30 JAAR LEIDING

Op de nieuwjaarsborrel (die alleen voor leiding was) is er wat bijzonders gebeurd. Er waren namelijk jubilarissen bij de leiding. Dit waren leiding die al 5, 10, 15 of 30 jaar leiding zijn. Hiervoor heeft het PR team een bijzonder insigne gemaakt: Het jubilaris insigne.

De leiding die deze kregen voor 5 jaar waren: Stanley van de bevers, Raksha van de welpen en Jacqueline van het verhuur. Voor 10 jaar kreeg Mang van de welpen een insigne en voor 15 jaar leiding Marieke van het bestuur.

Er waren zelfs twee leiding die al 30 jaar leidinggeven. Dit waren Tabaqui van de welpen en Frank van het bestuur. Hier hebben we ook een bijzondere herinnering voor gemaakt.

Al deze leiding heeft een insigne gekregen, deze mogen ze op hun uniform maken. Kijk maar eens of je ze kunt ontdekken.



## DE HIT

De HIT is een landelijk kamp van Scouting Nederland. Het wordt ieder jaar gehouden in het Paasweekend. Kiki van de welpen is hier al 2 keer met haar vader naar toe geweest en vertelt ons wat ze daar allemaal heeft gedaan.

## DE HIT VAN KIKI EN HAAR VADER

Samen met mijn vader ben ik nu twee keer op HIT-Scoutingkamp geweest.

Beide keren zaten we in Baarn. Ik heb daar heel veel avonturen beleefd.

De eerste keer was het thema: Media. We zijn zelfs naar het mediapark in Hilversum geweest.

Met behulp van walkie-talkies moesten we dingen doorgeven aan elkaar, en uiteindelijk een tekening maken die er hetzelfde uit moest zien bij degene die het doorgaf, en bij degene die de informatie doorkreeg.

Er waren hele leuke mensen en ik heb veel vrienden gemaakt. Ook was er iemand die binnen een paar seconde een Rubik's cube kon oplossen achter zijn rug. We hebben het erg gezellig gehad. Het weer zat soms wel tegen. We dreven letterlijk onze tent uit, maar konden toen veilig binnen in de blokhut overnachten aangezien onze tent lek was.

Mijn tweede kamp was ook in Baarn. Nu hadden we ervoor gezorgd dat we een waterdichte tent bij ons hadden. Het thema was dit keer de Middeleeuwen/ridders en prinsessen.

We maakten onze eigen katapulten, zwaarden en konden boogschieten, bamboe-bouwen en een kampvuur maken. We hebben heel wat kilometers afgelegd op de fiets dit keer, zelfs extra omwegen gemaakt omdat we fout waren gereden. Uiteindelijk moesten we in het donker allemaal lichtstaafjes zoeken in het gras. Voor de ouders was er een wel héél bijzonder avondprogramma, zij gingen vuurspuwen! Zelf heb ik er nog blijvende herinneringen aan, ik heb diverse emblemen op mijn welpenblouse die draag ik met trots!

Hoop jullie allemaal gauw te zien op mijn volgende HITkamp.  
Gr. Kiki den Heijer



## DE EERSTE AWH VAN FLORIS

In januari ben ik voor het eerst naar de AWH in Arnhem geweest. Het was erg leuk. Er waren te weinig kinderen om 3 groepen voor Zeddham te maken en ik moest helaas ook bij de gevorderden hike. Dit was niet zo leuk, omdat ik geen GPS kon lezen, want dat had ik nog nooit geleerd. Ver lopen is geen probleem voor mij, want ik wandel veel. Ik had wel een erg leuk groepje.

De leiding was wel een beetje dom. Ze zouden mijn natte schoenen droogstomen, maar toen lieten ze mijn natte schoenen buiten staan -> de volgende dag bevroren schoenen. Het nachtspel vond ik een beetje stom, erg ongeorganiseerd. Ik was wel erg moe toen ik thuis kwam. Lekker in bad en weer warm worden. Volgend jaar weer? Ja, denk het wel...

- Floris, scout



## DE AWH VAN DE EXPLORERS

Ook de explorers zijn in januari naar de AWH geweest. Wat vonden zij ervan?

Na drie dagen hard lopen, puzzels oplossen en verdwalen hebben de explorers van Scouting Zeddham bijna de finish gehaald. Samen met leden van scouting Markesteen leggen we de laatste loodjes af.

- Lex, explorer



## WIE IS BIJNA JARIG?

|          |                  |
|----------|------------------|
| 3 maart  | Kigo, welpen     |
| 9 maart  | Thuu, welpen     |
| 18 maart | Mang, welpen     |
| 6 april  | Inge, bestuur    |
| 2 mei    | Bagheera, welpen |
| 3 mei    | Jan, scouts      |
| 27 mei   | Martijn, beheer  |
| 29 mei   | Maria, PR team   |



Wil jij ook een keertje een stukje in het magazine zetten? Heb je een leuke foto, cool nieuw insigne of gewoon een leuk verhaal? Stuur een mailtje naar [pr@scoutingzeddam.nl](mailto:pr@scoutingzeddam.nl) of vraag naar Bagheera.